

Merhabalar ben Soner Bektaş, Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisiyim. Letonya/Riga'daki Erasmus maceramı size anlatmak istiyorum.

Riga, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Her köşesinde keşfedilecek bir şeyler bulunan tarihi dokusu ve kendine özgü mimarisıyla beni büyüledi. İlk gittiğim haftalar neredeyse her gün şehri keşfetmek için heyecanla sokaklarında dolaşım. Şehri gezip görmek için bolca zamanım olduğundan hem gizli kalmış noktalarını keşfettim hem de popüler turistik yerlere uğradım. Dilini bile bilmediğim sokaklarda dolaşmak, farklı hikâyeler ve sürprizlerle karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi.

Erasmus sürem zarfında sadece Letonya'yı değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerini keşfetmek için de harika fırsatlar yakaladım. Seyahat etmek her zaman tutkum olmuştu ve bu deneyim, bu tutkumu daha da ateşledi. Haftalar öncesinden yaptığım rezervasyonlar sayesinde bütçeme uygun bir şekilde seyahat edebilme olanağına erişebildim.

Bu süre zarfında 7 Avrupa ülkesini daha gezme fırsatı yakaladım. Her ülke, benim için yeni bir macera ve keşif anlamına geliyordu. Her seyahatimde yeni kültürleri, gelenekleri ve lezzetleri keşfetmek benim için büyüleyici bir deneyim oldu.

Erasmus deneyimi sadece gezip görmekle sınırlı kalmadı, aynı zamanda uluslararası bir ortamda eğitim görmek ve farklı kültürlerden gelen insanlarla etkileşimde bulunmak anlamına geliyordu. Sınıf arkadaşlarım ve diğer Erasmus öğrencileriyle bir araya gelmek, benim için çok değerli bir deneyimdi. Farklı diller, kültürler ve düşünce tarzlarıyla tanışmak, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmamı sağladı. Yeni dostluklar kurarak ve farklı deneyimleri paylaşarak, kendimi hem akademik hem de sosyal anlamda geliştirdim.

Erasmus'ta edindiğim tecrübe aynı zamanda kişisel gelişimimin ve özgüvenimin artması açısından da önemli bir rol oynadı. Kendi başıma yabancı bir ülkede yaşamak ve günlük yaşamın sorumluluklarını üstlenmek, bağımsızlık duygumu güçlendirdi. Yeni kültürlerin içinde kendimi keşfederken, sınırlarımı zorladım ve daha önce deneyimlemediğim şeylerle başa çıkmayı öğrendim.

Erasmus'ta sadece eğitim almanın yanı sıra çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde bulundum. Bunlardan beni en çok etkileyen ve bakış açımı değiştireni T.C. Riga Büyükelçiliği'nde görev almaktı. Bu gönüllülük faaliyetinde gerek çeşitli diplomatlar gerek Riga Büyükelçisi gerekse Riga Askeri Ataşesi ile tanışıp sohbet etme fırsatım oldu.

Erasmus benim için gerçek bir dönüm noktası oldu. Yeni bir ülke, dünyanın dört bir yerinden çok yakın arkadaşlıklar ve unutulmaz anılarla dolu bir macera yaşamak, hayatımı zenginleştirdi ve bana önemli bir gelişim fırsatı sundu. Bu deneyimi paylaşmak, gelecek öğrencilere ilham vermek ve onları Erasmus programının sunduğu fırsatları değerlendirmeye teşvik etmek benim için büyük bir mutluluk olacak.

Erasmus sürem bitmiş olsa da aklımdaki anılar ve kalbimdeki yaşanmışlıklar asla bitmeyecek. Geri dönmemin üstünden 4 ay geçmesine rağmen Erasmus arkadaşlarımla hâlâ aynı samimiyette konuşuyoruz ve tekrardan buluşmak için planlar yapıyoruz. Şu sözü gitmeden önce tahayyül edebiliyordum ama gittikten sonra gerçekten özümseyerek anladım. "Once Erasmus, always Erasmus."

Aşağıda Erasmus anılarımdan bazı görseller de ekledim. Erasmus ile her adımın, her karşılaşmanın ve her yeni deneyimin sizi harika yerlere götüreceğine inanıyorum!

